

PSALM 1 BEATUS VIR



Gelukkig de man, *
die niet gaat in de kring der GODDELOZEN
niet staat op de weg der zondaars *
noch ZIT BIJ HEN, DIE SPOTTEN

Wiens hart is BIJ GOD'S WET
gods leer be- PEINST HIJ DAG EN NACHT

Hij is dan ALS EEN BOOM
ge- PLANT AAN WATERSTROMEN

Die vrucht geeft op zijn tijd *
met loof dat NIET VERWELKT
al WAT HIJ DOET ZAL BLOEIEN

Zo niet de GODDELOZEN
hen doet de WIND ALS KAF VERSTUIVEN

Daarom doorstaat geen goddeloze HET GERICHT
in de kring van rechtvaardigen *
houdt HET GEEN ZONDAAR VOL

Want de weg der rechtvaardigen KENT DE HEER
maar de weg der ZONDAARS GAAT VERLOREN

Ere aan de vader EN DE ZOON
en AAN DE HEILIGE GEEST

*Zoals het was in het begin **
en nu EN ALTIJD
en in de eeuwen der EEUWEN. AMEN