

PSALM 144 BENEDICTUS DOMINUS



Geprezen zij de HEER, MIJN ROTS
die mijn hand oefende voor de aanval *
en mijn VINGERS VOOR DE STRIJD
mijn weldoener en mijn vesting *
mijn toevlucht en mijn bevrijder *
mijn schild, waar-OP IK VERTROUW
die volken AAN MIJN VOETEN LEGDE

Heer, wat is de mens, dat GIJ NAAR HEM ZIET ?
een mensenkind, dat GIJ ER BE-LANG IN STELT ?
de mens is maar een ADEMTOCHT
zijn dagen ver-GLIJDEN ALS EEN SCHADUW

Open uw hemel en daal AF, O HEER
raak de bergen, ZODAT ZIJ GAAN ROKEN
slinger uw bliksem en SLA HEN UITEEN
werp stralen van vuur en JAAG HEN OP DE VLUCHT

Reik mij uw HAND VAN BOVEN
verlos mij en red mij uit de menigte *
en UIT DE HAND VAN VREEMDEN
want hun mond is VOL MET LEUGENS
en hun rechter-HAND IS ONBETROUWBAAR

Ik zal een nieuw lied VOOR U ZINGEN
voor u, god, SPELEN OP DE SNAREN
gij, die aan koningen de over-WINNING SCHONK
en David, uw DIENAAR, VERLOSSING BRACHT

Verlos ook mij van het DREIGEND ZWAARD
en UIT DE HAND VAN VREEMDEN
want hun mond is VOL MET LEUGENS
en hun rechter-HAND IS ONBETROUWBAAR

Laat onze zonen zijn als JONGE BOMEN
hoog opge-SCHOTEN IN HUN JEUGD
laat onze dochters ZIJN ALS ZUILEN
die voor een pa-LEIS GEBEELDHOUWD ZIJN

Vol zullen onzen SCHUREN ZIJN
gevuld met ALLE SOORTEN VOEDSEL
onze schapen zullen met duizenden, *
met tienduizenden toenemen op ONZE VELDEN
en onze ossen ZWAAR BELADEN ZIJN

En dan geen inval en geen BALLINGSCHAP
geen ge-JAMMER IN DE STRATEN
gelukkig het volk, dat het ZO VERGAAT
gelukkig het volk *
waarvan ONZE HEER DE GOD IS

Ere