

PSALM 41 BEATUS QUI INTELLIGIT



Gelukkig hij, die aan de ARME DENKT
de heer zal hem REDDEN UIT DE NOOD
de heer behoedt hem en HOUDT HEM IN LEVEN
hij zal gezegend zijn op aarde *
en niet overgeleverd aan de LUSTEN VAN ZIJN VIJAND

De heer vertroost hem OP ZIJN ZIEKBED
zijn ziekte zal voor HEM TEN GOEDE KEREN
ik sprak: * wees mij ge-NADIG, HEER
genees mijn ziel, * want tegen U HEB IK GEZONDIGD

Mijn vijanden spreken KWAAD VAN MIJ:
wanneer sterft hij en GAAT ZIJN NAAM VERLOREN?
en als men komt om mij te zien HUICHEL T MEN
hun hart baart enkel leugens, *
die men uitspreekt als men BUITEN IS GEKOMEN

Al die mij haten fluisteren samen OVER MIJ
zij denken KWAAD UIT JEGENS MIJ:
laat een boosaardige KWAAL HEM KWELLEN
laat hem niet meer OPSTAAN, NU HIJ LIGT

Ja, zelfs mijn BESTE VRIEND
die mijn brood at, *
heeft zijn hiel TEGEN MIJ GEHEVEN
weest gij mij dan ge-NADIG, HEER
doe mij opstaan en ik ZAL HET HEN VERGELDEN

Hieraan weet ik, dat ik U BEHAAG:
dat geen vijand OVER MIJ ZAL JUICHEN
maar gij mij in mijn ONSCHULD STEUNT
en mij voor altijd voor uw AANGEZICHT DOET STAAN
hh. Gezegend zij de heer, de GOD VAN ISRAEL
zo zij het TOT IN EEUWIGHEID

Ere